

På en av Sveriges äldsta och vackraste vägar hittar du Karleby Handelsträdgård, med milsvid utsikt över Falbygden. Där driver vi vår handelsträdgård i tredje generation och har funnits sedan 30talet slut. Du kan själv välja dina sommarplantor som vi odlar utomhus i våra drivbänkar eller ströva omkring i våra växthus och titta, känna, lukta eller bara vara.



Att använda naturen som ett redskap för odling är något som många har glömt eller bortser ifrån, något som vi försöker att använda oss av i så stor omfattning som möjligt. Gamla traditioner såsom varmbänk med hästgödsel eller jordblandningar av lövkompost, bränd gödsel, benmjöl och så vidare har försvunnit. Men att använda den kalla jorden och den värmande solen under våren som ett redskap för att få kompakta och fina sommarplantor är något som vi värnar om.

1939 startade farfar Edvin det hela, då på Fårdala gård någon mil ifrån Karleby. En traditionell handelsträdgård med den odling som var vanlig. Allt ifrån krukväxter, grönsaker, bär, binderi, snittblommor. Det såldes även en stor mängd med ris från skogen, vilda blommor, mossa osv. Den huvudsakliga försäljningen skedde på torget i Falköping.





1973 startade pappa Rolf Karleby Handelsträdgård. Odlingen ändrades mer och mer till krukväxter och sommarblommor, andelen grönsaker minskade och slutade att odlas under 80-talets början, då vi även slutade att med torghandeln och bara hade försäljning i trädgården. 1999 tog jag Fredrik över företaget och har drivit det sedan dess. Företaget har växt under åren och i dag har vi en odlings yta på 1600m² under glas. Vi producerar i dag 150 000 plantor och krukväxter per år. Vi säljer snittblommor och har egen odling av tulpaner och påskliljor.

Vi har även en samling av över 200 pelargoner som vi säljer sticklingar av under tre helger på våren.



Vi gör också en satsning på att odla vår primörer i växthus. Det är något som har funnits i våra tankar under några år och vi tror att det ligger rätt i tiden. Det närod-lade blir mer och mer uppskattat. 70 år är en lång tid....nu är vi tillbaka... att odla både får själen och för magen.